

Requiem

Programma 12 april 2025

e
f
i
e
c
t
i
e

Welkom

*

- | | |
|--|-----------------------------|
| Salve Regina, | Francis Poulenc (1899-1963) |
| Ave verum corpus, | Francis Poulenc |
| Uit Quatre motets pour un temps
de penitence, | Francis Poulenc: |
| • Timor et tremor | |
| • Vinea me electa | |

*

Intermezzo

*

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| Christus factus est, | Anton Bruckner (1824-1896) |
| O vos omnes, | Pablo Casals (1876-1973) |

*

Over Geluk

door *Trudy Schambergen*

*

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| Requiem, opus 48, | Gabriel Fauré (1845-1924) |
| • Introitus en Kyrie | |
| • Offertorium | |
| • Sanctus | |
| • Pie Jesu | <i>met</i> |
| • Agnus Dei | <i>Tannie van Loon, orgel</i> |
| • Libera me | <i>Lyanne Budé, sopraan</i> |
| • In paradisum | <i>Daan den Hartog, bariton</i> |

*

Tot slot

Met dank aan registrant/repetitor: Louis Joosten www.kamerkoortourdion.nl
Vrijwillige bijdrage voor de Stichting Brigidaconcerten welkom in de mandjes in de kerk!

Zie ommezijde voor de achtergrondinformatie bij dit concert



Requiem

e
f
l
e
c
t
i
e

Over dit concert...

Hartelijk welkom bij ons Passieconcert, een muzikale reis door een van de meest bezinningsvolle periodes van het jaar - de Passietijd. Veel mensen, ongeacht hun geloofsovertuiging, ervaren het als louterend om eens stil te staan bij de essentie van het leven, om gevoelens een plaats te geven en om te gaan met de uitdagingen van het leven.

Muziek kan hierin een belangrijke rol spelen, als een bron van troost en ondersteuning. Door de eeuwen heen hebben kunstenaars geprobeerd om via beeld, beweging, taal en muziek expressie te geven aan de diepere gevoelens van smart die vaak moeilijk onder woorden te brengen zijn.

Dit vond eeuwenlang uiting in de rooms-katholieke liturgie. Vanaf Aswoensdag, gedurende de veertig dagen van de vasten tot in de Goede Week, en uiteindelijk in de vreugde van het Paasfeest, wordt deze emotionele reis muzikaal vertaald.

U hoort het requiem van Gabriel Fauré, een werk dat niet zozeer de angst voor de dood benadrukt, maar eerder het blijde vooruitzicht op eeuwige rust.

Wij hopen dat de muziek van vanmiddag u mag raken in uw eigen momenten van reflectie en rust. Geniet van het concert!

Monique Joosten



Ons volgende concert:

Volg ons via

www.kamerkoortourdion.nl, tourdion040@gmail.com